



Peuterpraat



CHRISTELIJK KINDCENTRUM
DE DRIESLAG

Oktober 2017

Algemeen

We kijken in deze peuterpraat terug op de eerste 8 weken van het speelzaalseizoen en kijken vooruit naar de komende maanden en wensen u veel leesplezier.

Tegelijk laten we u weten dat we de betrokkenheid van u als ouders/verzorgers erg waarderen!

Dianne, Jasmijn en Anja.

Welkom peuters

Voor de zomervakantie startte Roselinde al op de speelzaal, maar we vergaten haar naam in de peuterpraat te vermelden, bij deze alsnog.

Na de zomervakantie zijn Mirte, Sara, Nehemia, Pieter, Coen, Merel, Diego en Aaliyah gestart op onze speelzaal. Fijn om te zien dat de meeste peuters al zo goed gewend zijn.

Afscheid peuters

Van Ruben namen we afscheid, hij geniet inmiddels op school.

Ook van Coen namen we afscheid i.v.m. zijn verhuizing. We wensen het gezin in de nieuwe woonplaats een goede tijd.

Geboortes

Milan kreeg een broertje: Lorenzo, Romy kreeg een broertje; Coen en ook Leonore kreeg een broertje: Mattheo. We feliciteren deze gezinnen en wensen de ouders bij de opvoeding van hun kinderen Gods zegen toe.

Identiteitsavond

Bij het uitgebreider onderwijzen over wie de Here God is, willen we ons ook op de speelzaal voor uw kinderen inzetten. Op de identiteitsavond van de Drieslag, hebben we daar opnieuw bij stilgestaan en ons bezonnen op het thema 'bidden leren'.

**Peuteropvang
Schimmelpenninck
van der Oye**

Oosterdorpsstraat 16
3871 AD Hoevelaken

Tel. 06-21302629

E-mail:

po@svdohoevelaken.nl



Ouders bedankt!

De moeder van Larissa zorgde voor de laatste hand aan ons schuurkastje en het verplaatsen van het bord. U kunt na de vakantie boven de kapstok lezen wat er in een week op de planning staat. De moeder van Loïs maakt de kleren van Puk na in een maat die peuters passen. Dat zal heel wat plezier gaan opleveren! Naar het bos gaan werd mogelijk door de moeders van Jan Henri, Sem, Wietse, Coen, Loïs en Joyce. Allemaal heel hartelijk bedankt!



Alvast vooruit blikken:

Na de kerstvakantie:

- De 5 wijze en 5 dwaze meisjes
- Esther wordt koningin
- De wonderlijke visvangst

De thema's zijn:

- Kunst
- Regen
- Kerstfeest
- Ik en mijn familie

Leidsters

Het is fijn dat we, doordat het aantal kinderen op de woensdagmorgen doorgroeide boven de 8, we ook op die morgen met 2 leidsters konden gaan werken. Juf Jasmijn werkt nu ook op de woensdag.

Meerdere dagdelen

We horen ouders vertellen, dat als een kind twee keer in de week naar de speelzaal gaat, het kind de overgang naar school minder groot vindt. Maar ook dat een kind nog meer leert van wat we op de speelzaal aanbieden. Zeker als het in de week weinig met andere leeftijdgenootjes speelt.

Natuurlijk begrijpen we dat er redenen kunnen zijn, waardoor twee dagdelen speelzaal in de week voor uw kind niet haalbaar is. Toch raden wij het zeker aan om te overwegen.

Welkom Puk

Bij dit thema zagen de kinderen dat Puk ook een rugtas en een beker en een bakje heeft en maakten ze prachtige luchtballonnen waardoor de ramen er heel gezellig uit zijn gaan zien.

Het thema DIT BEN IK sprak de kinderen ook erg aan. Iedere week zat er bij PUK in de schatkist iets nieuws, wat die week ook bij de andere activiteiten aandacht kreeg. Haren kammen en föhnen, wassen en tanden poetsen, het kwam allemaal langs.

De laatste week was er een kleine en grote Puk in bed en werden de foto's van baby's en peuters bekeken.



Bijbelkring en thema's in de komende maanden

We vertellen de peuters uit de Bijbel over

- Jozef wordt onderkoning
- Baby Mozes
- De engel bij Maria
- Jezus geboren
- De herders op bezoek