



Peuterpraat



CHRISTELIJK KINDCENTRUM
DE DRIESLAG

Januari 2018

Algemeen

Allereerst willen we u een heel goed nieuwjaar toewensen onder de zegen van onze hemelse Vader. Wat was het mooi om samen met ouders en kinderen kerst te vieren. Wat een bijzonder feest, we vieren dat God Zijn Zoon stuurde om ons te redden. In dat vertrouwen mogen we ook het nieuwe jaar weer ingaan. Inmiddels zijn we alweer eventjes van start. Fijn om na twee weken vakantie weer met nieuwe energie aan de slag te mogen gaan.

Welkom en afscheid,

Voor de kerstvakantie namen we afscheid van sommige peuters. Een aantal kinderen zijn namelijk 4 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie een hele fijne tijd op jullie nieuwe school en zullen jullie zeker missen.

Een aantal van de lege plekjes worden ook alweer opgevuld. Welkom aan alle nieuwe peuters en hun ouders. We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! Hebt u vragen of zijn er dingen onduidelijk? Kom gerust naar ons toe!

Bijbelverhalen en liedjes,

In het eerste kringmoment, om 9.15 uur, bidden en zingen we samen met de kinderen. Ook wordt er een verhaal verteld uit de bijbel. Dit verhaal herhalen we de week erop nog eens en we leren er een lied bij. Deze liedjes staan allemaal op onze liedlijst. Zo kunt u ook thuis met uw kind deze liedjes zingen. Veel kinderen genieten hier erg van.

De afgelopen tijd zijn de volgende verhalen en liedjes aan bod geweest:

- Jozef wordt onderkoning – lied: Zegenlied, De Heer beschermt en zegent jou!
- Baby Mozes – lied: 'Kijk de koning stuurt soldaten...'
- Engel bij Maria – lied: Wees niet bang Maria.
- Jezus is geboren – lied: Wij zingen blij, God kwam voor jou en mij!
- Herder op bezoek – lied: Jezus is geboren + Luid klokjes klingelingeling.

De komende weken hopen we de volgende verhalen te vertellen en liedjes te zingen:

- De 5 dwaze en 5 wijze meisjes – lied: Schijn maar, schijn maar.
- Wonderbaarlijke visvangst – lied: Boven de wolken woont God de Heer.
- Jezus maakt een blinde beter – lied: Jij mag bij Hem komen.
- Jezus zegent de kinderen –
- Jezus houdt van alle kleine kinderen.
- Kruisiging en opstanding - Wij vieren feest! + op pasen, op pasen

Thema Uk en Puk

Tijdens de spelmomenten en ook tijdens het tweede kringmoment aan het eind van de ochtend staan de PUK-Thema's centraal. Puk is ons (knuffel)vriendje en hij woont op de speelzaal. Samen met hem leren en ontdekken we nieuwe dingen. We helpen Puk bijvoorbeeld als hij iets niet weet of niet snapt, zo leren de peuters dingen verwoorden, uitleggen of vragen en breidt de taalontwikkeling van de peuters uit.

Uiteraard hebben we in de maand december vooral aandacht besteed aan het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest.

Peuterspeelzaal Amalia
Locatie de Hof
Parmentierstraat 7
3772 MS Barneveld
Tel. 06-20120181
Email:
amalia@kindcentradedrieslag.nl



Wat is feest toch altijd fijn! Fijn om ook samen met heel veel ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden het kerstfeest te vieren tijdens het liedjeskwartier. De periode vooraf aan Sinterklaas hebben we gewerkt over het thema 'regen'. En tsjonge, wat heeft het ook veel geregend! We konden zo echt voelen wat regen is, dat je droog blijft onder een paraplu, dat je kan stampen in de plassen etc... We gingen ook nog naar het bos. Daar hebben we heel veel prachtige paddenstoelen gezien! Ouders bedankt voor de hulp!

De komende weken werken we over het thema 'ik en mijn familie'. Daar hebt u al een briefje over gehad als het goed is. De kinderen mogen een **FOTO** meenemen van hun gezin. Het volgende thema zal zijn 'Knuffels'. Na de voorjaarsvakantie werken we langzaam toe naar het thema 'voorjaar en Pasen'.

Mentor

Als het goed is krijgt u (of heeft u misschien al..) een briefje met daarop de 'mentor' van uw kind. Op dit briefje vind u ook informatie hierover.

Telefoon

Sinds kort hebben wij met onze telefoon ook de mogelijkheid om te appen. Even wat belangrijke puntjes:
Graag de app alleen gebruiken voor afmelden/ziekmelden van kinderen, of een andere korte mededeling, die geen reactie vraagt.
We reageren (in principe) niet op de appjes. (aan de vinkjes kunt u zien dat we het bericht gelezen hebben.)

Niet vergeten... schoonmaakavond!

6 Februari is er weer een schoonmaakavond. Als het goed is heeft u zich op een van de schoonmaakmomenten ingeschreven. De ouders die bij deze avond hun naam hebben genoteerd welkom vanaf 19 uur. Ook nieuwe ouders, die zouden willen helpen, welkom! Graag emmer en doekje meenemen.

Namen op jassen en tassen...

Wilt u hier op blijven letten? De peuters weten het soms echt niet meer als ze zoveel jassen en bakjes en bekertjes zien... Alvast bedankt!

Op tijd brengen en halen.

Omdat we graag om 8.45 echt willen beginnen met ons programma willen we u vragen om uw kind echt tussen 8.30 en 8.45 te brengen.

Kinderen afmelden als het niet komt.

Als uw kind niet kan komen ivm ziekte of vakantie of iets anders dan horen we dat graag even. Even bellen of appen naar ons mobiele nummer is voldoende.

Schoolkeus

Hebt u ze ook gezien? De advertenties voor de open dagen? In deze tijd van het jaar zijn er veel open dagen op basisscholen. Het is verstandig om op tijd rond te kijken naar een basisschool voor uw kind. Misschien dat een bezoekje aan een open dag uw kan helpen. Mocht u vragen hebben m.b.t. schoolkeus; 'wij denken graag met u mee!' Ook horen we het graag als u uw kind hebt aangemeld bij een basisschool. Meldt dit dat even bij de mentor van uw kind.

Peuterpraatjes

Anna is met het visspel aan het spelen, ze vraagt: 'Juf waar is het 'stokvisje'? (hengel)

In de kring praten we over jongens en meisjes. Dries: 'Ik heb een bureau dus ik ben een jongen!'

Juf: 'Waar ligt baby- Jezus in?'
Babet: 'In de hooiwieg!'

Juf legt uit wat wijs en dwaas is (nav verhaal over de wijze en dwaze meisjes) Dries: 'Weet je wat dom is? "als de friet koud is!"'