



Peuterpraat

Oktober 2017

Algemeen

De zomervakantie ligt alweer een aantal weken achter ons. We hopen dat u een goede tijd heeft gehad. Fijn om de peuters weer te mogen ontmoeten!

Welkom en afscheid

We mochten ook weer nieuwe peuters welkom heten. We hopen dat jullie je ondertussen al een beetje thuis voelen bij ons! De komende periode zullen er ook een aantal peuters afscheid van ons nemen, zij gaan naar school. We wensen jullie heel veel plezier toe op jullie nieuwe plekje en we zullen jullie missen!

Bijbelverhalen en liedjes

De bijbelverhalen die we de afgelopen periode hebben verteld zijn:

- De schepping
- Noach bouwt een ark
- Abraham knecht van God
- Jozef in de put.
-

De liedjes die we daarbij geleerd hebben zijn:

- God die alles maakte
- Klop klop klop, tik tik tik,
- Hop hop hop, kameel gaat in galop
- Jozef zoekt zijn grote broers.

We vertellen 2 weken lang hetzelfde verhaal. Hierdoor blijft het verhaal beter bij de peuters hangen. Meestal vertellen we het verhaal aan de hand van flanelplaten. Op deze manier maken we het visueel voor de peuters en kunnen ze het beter begrijpen.

Thema Uk en Puk

We zijn weer volop begonnen met leuke thema's! De eerste weken hebben we gewerkt aan het thema 'Welkom Puk'. De kinderen maakten kennis met Puk en de peuterspeelzaal. We hebben samen bekeken waar al het speelgoed hoort en we hebben het speelgoed leren opruimen. Ook hebben we een gezellig voorleeskwartier gehad. Fijn dat er zoveel ouders waren die hun peuter konden voorlezen, bedankt!

Daarna hebben we gewerkt aan het thema 'Dit ben ik'. Samen hebben we gekeken welke lichaamsdelen we hebben en wat we ermee kunnen doen. Bij de thema's zongen we de bijbehorende liedjes:

-Hoofd, schouders, knie en teen, -Dit zijn mijn wangetjes, -Mijn handjes zijn verdwenen.

Na de herfstvakantie gaan we werken aan het thema 'Regen'. We hopen natuurlijk niet dat het slecht weer gaat worden, maar regen sluit wel mooi aan bij het thema!

Boekenpret

Deze week heeft uw peuter een tas met een prentenboek meegekregen. Bij het prentenboek zit ook een boekje met leuke werkbladen/activiteiten. Die mag gebruikt worden. Zo kunt u samen spelenderwijs bezig zijn met taal en dat is natuurlijk goed voor de taalontwikkeling van uw peuter! Veel plezier!

De tas met het prentenboek mag u weer inleveren in week 43, 23 t/m 27 oktober.

Het boekje met de werkbladen mag u houden.



CHRISTELIJK KINDCENTRUM
DE DRIESLAG

Peuterspeelzaal Amalia
Locatie de Hof
Parmentierstraat 7
3772 MS Barneveld
Tel. 06-20120181

Email:

amalia@kindcentradedrieslag.nl



Praktische puntjes

De peuters mogen 's morgens worden gebracht tussen 8.30 en 8.45. Om 8.30 zal de deur door de leidster opengedaan worden, dan mogen de peuters pas naar binnen. We willen dan ook echt om 8.45 beginnen. Zou u daar rekening mee willen houden? Alvast heel hartelijk bedankt!

We zien het regelmatig gebeuren dat er geen naam op jassen, tassen, bekers en bakjes staat... wilt u de naam van uw kind overal op zetten?

Voor de schoonmaakavonden hebben zich al veel ouders aangemeld, hartelijk dank daarvoor! U kunt zich nog steeds inschrijven, de lijst ligt op de kast (bij de ingang) in de peuterspeelzaal.

De data zijn: maandag 30 oktober, dinsdag 6 februari en donderdag 21 juni.

Als uw peuter jarig is mag hij of zij trakteren. Als u wilt, mag u een foto toestel meegeven. Dan maken wij foto's van uw jarige peuter!

Vraagje

Is er iemand die voor ons hoezen voor verjaardagsstoeltjes wil naaien? U kunt het doorgeven aan een van de leidsters.

We zoeken nog wat kinderkleding, heeft u nog wat voor ons? We kunnen wel wat rokjes en jongensbroeken gebruiken.

We sparen dinerkaarsen voor het kerstwerkje. Als iedere peuter er één mee zou willen nemen, graag! Het liefst al na de herfstvakantie. Hartelijk bedankt!

Tip

Op de facebook pagina van Kindcentra de Drieslag staan regelmatig leuke foto's van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzalen, dus ook van ons!

Heeft u opvoedvragen? Wie weet kunnen we u helpen door advies te geven.

Is er thuis iets aan de hand met uw peuter? Dan horen we dat graag! Zo kunnen we uw peuter misschien beter begrijpen.

Stagiaires

Sinds kort hebben we 2 stagiaires! Op de dinsdag loopt Louise Bakker bij ons stage. Zij zit op de Meerwaarde en is 4e jaars zorg en welzijn. Zij zal t/m juni bij ons stage lopen.

Op de vrijdag loopt Alinde Morren bij ons stage. Zij zit op het Lodestein College en is ook 4e jaars zorg en welzijn. Zij zal tot begin april bij ons stage lopen.

We wensen jullie allebei een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons!

Peuterpraatjes

Dries: "Wij eten vanavond pizanga"

Wij zijn benieuwd of het pizza was of lasagne!

Rick is druk aan het kleuren als hij naar zijn potlood kijkt: "Hij is bijna leeg!"

Daan vertelt dat zijn mama pilletjes voor hem gekocht heeft.

"Welke dan?" vraagt juf. "Finemilletjes" (= vitaminepilletjes)

Irsa heeft pas een broertje gekregen.

Juf vraagt "Is er ook iemand die jou 's nachts wakker maakt?"

Irsa: "Ja, mijn vader"

Stan laat een boer.

Juf zegt: "Oh, viezerik! Dan horen we Rick zeggen: "Ik deed niks!"

We praten aan tafel over de namen van de papa's en mama's.

Een aantal kinderen weten die wel!

Dries zegt: "Ik heb een gewone papa en een gewone mama. Ik heb wel Yfke en Jelmer!"

In de kring hebben we het over wie er naar de kerk is geweest.

Rick steekt zijn vinger op. Als juf zegt dat ze ook is geweest, zegt hij "Ik heb jou helemaal niet gezien!"

"Oh" zegt juf, "Hoe heet jou kerk?"

Rick: "ke-ruk"